

Augustus 2022

“Nee maar!
De Boedapester in de VS?
KAN niet waar zijn!”



Bijna mijn ganse leven ben ik een bewonderaar geweest van de NZH's Boedapester. Dus verhuizen naar de overkant verandert daar weinig aan.

In de weinige jaren dat ik in New York woonde kwam ik “hem” of “haar” tot mijn zeer grote verbazing tegen in een boekwinkel op de voorpagina van het blad “Traction & Models” van Oktober 1971, inclusief de bekende reclames van Cinzano, Roxy en Willem II.

Die afbeelding leidde ertoe dat ik in 1972 via E.J. Sluiters (Fairfield Models “Europe”) en L.J.P. Albers een ongeschilderd messing HO-model bestelde - (made in Japan!).

Dat model heeft geschilderd door ondergetekende ongeveer 40 jaar in mijn zitkamer gestaan op de schoorsteenmantel tot ik in begin 2010 eindelijk de nodige inspiratie kreeg (waardoor is mij een raadsel!) om mijn Boedapester een vorstelijker omgeving te geven.

Ik werkte toen als bijbaantje bij een meubelmaker, die mij een werkbank voor mijn inspiratie en werkzaamheden gaf plus het nodige gereedschap. Die veertig jaren tussen aankoop en uitvoering hebben gezorgd voor het uiteindelijke beeld: Een 3-D "schilderij"! Werkelijk een soort schilderij. Terugkijkend lijkt het dat het geheel "zonder" moeite uit mijn vingers vloeide.



Nu, met meer dan twaalf jaren te hebben gepronkt (samen met een locomotief met passagierswagens) aan het voeteneind van m'n bed met geschilderd duinenlandschap op de achtergrond, krijgt het geheel een nieuw onderdak in het Wilmington RR-Museum in North Carolina, waar het kan worden bewonderd in gezelschap van "Giant HO-Lay-outs", levensgrote trein-modellen en een locomotief.

Het museum personeel meldde dat het met spanning wacht op de aankomst van mijn "Hollands-achtige creatie met als middelpunt:

NZH's miniatuur Boedapester!

Als de lezer een van de Boedapester bijwagens in het echt wil zien, moet men wel naar het NZH-Vervoer Museum (A.Hofmanweg 35)gevestigd in Haarlem. Een zeer de moeite waard bezoek.

Maarten Pennink
Charlotte, NC